

אומרים שמערכת הבריאות לא בקריסה. נכון. כי הקריסה היא בעצם מערכת הבריאות.

- 8/12 שעות להיות עם מסיכה (כירורגית/N95), לעבוד בעבודה שמגיעים בה במשמרת ל-10,000 צעדים מינימום, ואין לך אפשרות כזאת בכלל לחשוב להוריד אותה. וגם ובמידה וכן - תעלה לוועדת משמעת.

- לעבוד במצב שבו שמים את המסיכות בארון טוקסיקה (ארון נעול עם מפתח שנמצא רק בידי אחראית משמרת) וכל מסיכה שלוקחים צריך לדווח ולחתום?!?!.

- להיות 2-4 ולפעמים גם 8-12 שעות עם חליפות החלל שלא מביישות שום אסטרונוט, לצאת מזיעים מכל נקודה שבחיים לא חשבתם עליה (כן, גם בטירונות בצבא לא הזענו ככה).

- להוריד צוותים ממחלקות רגילות (פנימיות, חדרי ניתוח, מיון, מחלקות ילדים, טיפולים נמרצים... כל המחלקות!!!) ולהעביר אותם לטפל בחולי קורונה - מצב שיוצר עומס במחלקות הרגילות!!!

תחשבו על זה רגע! אחות בפנימית. משמרת בוקר רגילה (לא בימי הקורונה הזוהרים), הייתה עם 8-10 חולים. היום זה גם מגיע ל-12. הייתם רוצים שאמא שלכם תהיה מספר 12 אצל אותה אחות? אני לא חושב... בטח שגם לא 8, בימים שלא היו קורונה.

- להכשיר חיילים מצה"ל להגיע ולגבות את הצוות הרפואי בבתי החולים - זה נשמע לכם הגיוני? מערכת הבריאות מגייסת את צבא ההגנה לישראל לטפל בחולי קורונה? מישהו שם במשרד הבריאות או בממשלה הזו מבין שמישהו לא תקין? שאמורים כנראה להיות עוד צוות רפואי באופן כללי בבתי החולים? עכשיו אתם מזכרים שצריך? אז מביאים גיבוי מצה"ל? פותחים משרות זמניות לאחים ואחיות שיבואו ויטפלו למשך תקופת הקורונה ואז זהו? המערכת חוזרת לשגרה? לא נצטרך אותם? ההפך הוא הנכון.

- להגיע למצב שאין לנו שום גיבוי מהסתדרות האחים והאחיות. שאנחנו עלה נידף באוויר בין כל טיפות הקורונה (וגם לפני הקורונה), להבין שמי שיושב בראש מערכת הבריאות מבין שאחים ואחיות, רופאים ורופאות, כל צוות רפואי כלשהו, בעל מוסר ואתיקה גבוהה שהוא לא יכול להתנגד, לשבות באופן מלא, לעזוב מחלקות באופן טוטאלי! לא לטפל בחולים. להגיד: אנחנו שובתים!!! ולא נותנים טיפול!!!!

חברים יקרים, זה רק חלק קטן מאוד ממה שקורה בתקופה האחרונה בבתי החולים. אנמרים שבתי החולים לא בקריסה. תבואו לראות את מחלקות הקורונה, תבואו לראות את המחלקות הרגילות, גם עכשיו וגם לא בזמן הקורונה (מקווה שתיעלם מפה), אבל אני בטוח שלא תרצו שיטפלו בכם במצב הזה.

כשאחד מראש הפירמידה מגיע / יגיע לבית החולים - הוא יקבל אח אישי, רופא בכיר, לוקח דמים, רנטגנאי, CT, חדר ניתוח פרטי וגם ארוחה עם 3 כוכבי מישלן.

אבל כשאתם תגיעו לבית החולים, אתם תקבלו אח לעוד 10 חולים. רופא בכיר? אולי במקרה הטוב סטאז'ר בן יום, לוקחת דמים שחייבת למהר להספיק לעוד 15 חולים, אז כנראה שהיא קצת בלחץ וגם אתם, רנטגנאי או CT שקודם כל יש להם רשימה אינסופית כל יום, לכן תדעו מתי אתם תפלו בתור, אם בכלל היום...

חדר ניתוח? אולי ידחפו אותכם לניתוח אחרי שהייתם בצום מעל 16 שעות או בכלל יבטלו לכם!, יגידו מחר, וגם מחר בסוף לא. כוכבי מישלן? תאמינו לי הבת של אחי, בת 3, תכין לי ארוחה יותר בריאה, משיביעה וטעימה.

תעשו לי טובה, מערכת הבריאות קורסת

הקריסה היא מערכת הבריאות
חברים, זה קצה המזלג של מערכת הבריאות
הייתי יכול לכתוב לכם עוד ועוד,
אבל רבותי, שנת 2020. תראו את מדינת ישראל
וכן, תרשו לעצמכם לבקש יותר, לדאוג לעצמכם יותר,
היום בלי עין הרע יש לכם הכל ביד, מחר, שתהיו בני 70+, או ההורים שלכם, אתם תרגישו מה זו המערכת
הזו.
אנחנו לא מתלוננים / שובתים רק בשבילנו, אנחנו מתלוננים / שובתים בשבילכם. כי אתם תהיו שם היום,
מחר, עוד שנה, או עוד 20 שנה. מי יודע מה יוליד יום?

כל טוב

המון בריאות

ושלא ניפגש לעולם במערכת הזו

אח מוסמך,

שהבין שלהיות אח,

זה כנראה לא במדינה הזו.

יומנו של אח, 2020

